



*Wanneer je droevig bent
Kijk dan in je hart
En je zal weten dat je weent
Om wat je vreugde heeft gebracht*

René CORSTJENS

echtgenoot van
Minouche Rutten

geboren te Beringen op 18 oktober 1941
en thuis overleden op 19 februari 2021

De familie dankt u voor de talrijke steunbetuigingen.

MEI

Vol bloeiende bloesems pronken de bomen,
Vol wit en rood en lachende groen,
De vogelen zingen hun lieflijkste dromen
In zilveren morgen en gouden noen.

In weiden, bestereld met gelende bloemen
Die wiegen en deinen in zoetlauwe wind,
Zijn nijvere bietjes zo vrolijk aan 't zoemen
Rond 't dartele lam en rond 't spelende kind.

Is ook in mijn hart niet de lente geboren
In mijn schamele hart, waar het zingt van de Mei,
Waar het zingt over oprechte vriendschap als uitverkoren,
En waar Vlaanderen hoopt op het rijzende tij.

R. Corstjens, 1958.